



Kalender

15-02	Skate Thursday
12-02 t/m 16-02	10 Minuten gesprekken
16-02 19-02 t/m 25-02	Om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie
13-03 21-03	<i>Alvast voor in de agenda</i> Administratieochtend groep 8 Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
29-03 t/m 01-04	Goede vrijdag/Paasweekend (alle leerlingen vrij)



Nieuw leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Mason, Luan en Florence en bij onze peutergroep Naemah, Jens, Jordan, Sanad, Finlay, Renze, Joel Xavi, Livah, Mike, Mayla, Milan, Casper. We wensen de kinderen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Nieuws van de ouderraad

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook onze eerste vergadering is inmiddels geweest. Vol enthousiasme zijn we weer van start gegaan. Het paasfeest komt eraan en de ouderraad zal daar deels aan meewerken. Ook de koningsspelen op vrijdag 26 april staat op de agenda, waar we weer een feest van zullen maken. Heeft u ideeën of opmerkingen, dan mag u altijd iemand aanspreken van de ouderraad en zullen we dit in een vergadering meenemen! Bent u benieuwd wie er in de ouderraad zitten? Onze nieuwe groepsfoto staat op onze website:

www.ikcbeatrix.nl/informatie/ouderraad.

Save the date:

Bag 2 school donderdag 4 april en vrijdag 5 april (meer informatie volgt nog)

Nieuws van de peuterspeelgroep

Tot de voorjaarsvakantie werken wij nog aan het thema restaurant. We hebben met elkaar gekleurde spaghetti gemaakt, en onze eigen pizza's geknutseld. Na de vakantie gaan we met ons nieuwe thema aan de slag. Dit thema zal gaan over bouwvoertuigen.

Nieuws van de dagopvang

Afgelopen maand stond in het thema van eten, 'Wat eten wij vandaag?' We



hebben gezonde wafels



gebakken van banaan en haver-mout. Ook hebben we 'gezonde



knutsels' gemaakt. Mooie kunstwerkjes gelijmd van een



appel, banaan en aardbei met



stukjes papier en gestempeld met een halve appel. Met onze handafdruk hebben we een wortel, een biet en een watermeloen gemaakt. Super leuk dat je met

eten ook kan verven en knutselen!

Daarnaast hebben we de sneeuw naar binnen gehaald, hoe voelt de sneeuw, is het koud, smelt het en het is ook nog eens heel glibberig. Het nieuwe thema staat alweer voor de deur: 'Graven en bouwen maar!'

Nieuws van de gebedsgroep

Een bekend gebed zegt: 'Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten. En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan'. Dat bidden wij bij de gebedsgroep ook voor de kinderen op onze school, deze maand in het speciaal voor de groepen 5. Ouders die gebedspunten (anoniem) willen doorgeven, kunnen een mail sturen



naar gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. Hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan. De gebedsgroep komt deze maand samen op maandag 12 februari om 10.00 uur bij Janet Huybens. Gods zegen voor de komende maand!

Lief en Leed

Henriët is deze week met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een fijn verlof toe.

Skate Thursday

Donderdag 15 februari is het weer 'Skate Thursday'. Alle kinderen mogen op wielrijen naar ons IKC komen (b.v. skates, rolschaatsen, skateboard, spacescooter, hoverboard etc.) Denkt u eraan dat uw kind bij skates/rolschaatsen gewone schoenen meeneemt.

Regel van de maand

Wij luisteren naar elkaar.

Bijbelrooster

Week 06 **Code rood**

Matteüs 8:23-34 en 9:1-8

Als Jezus en zijn leerlingen aan het varen zijn, komen ze in een storm terecht. De leerlingen zijn bang, maar Jezus slaapt. Als ze hem wakker maken, spreekt hij de wind en het water toe zodat het weer rustig wordt. Tegen een verlamde man die bij Jezus wordt gebracht, zegt Jezus dat zijn zonden vergeven zijn. De Schriftgeleerden vinden dat Jezus dat niet mag zeggen, maar hij zegt nog meer: Hij vertelt de man dat hij kan opstaan om naar huis te gaan.

Week 07/08 **Kies maar!**

Matteüs 8:5-13, 4:1-11 en 8:18-22

Een Romeinse centurio vraagt om genezing voor zijn knecht. Als Jezus een woord spreekt zal het voldoende zijn, zo gelooft hij. Op Aswoensdag (het begin van de veertigdagentijd) lezen we het verhaal over Jezus die veertig dagen in de woestijn is en door de duivel op de proef wordt gesteld. Aan

iemand die hem wil volgen, vertelt Jezus wat die beslissing met zich mee brengt.

Week 09 **Ik heb jou nodig**

Matteüs 9:9-13, 9:18-26 en Matteüs 10

Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan: hij heeft Matteüs nodig om het goede nieuws te verspreiden. Daarna komt er een vader die Jezus nodig heeft: zijn dochter is gestorven. Jezus roept haar terug uit de dood. Om het nieuws van Gods koninkrijk verder te verspreiden, stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit. Zij mogen doen wat Jezus ook doet.

De volgende maandbrief verschijnt ovb op 5 maart